

NIEUWSBRIEF : ZOMER EDITIE

Jaar : 2024 NR. : 177 Datum: 25 juni



Veel prachtig materiaal vonden weer hun weg naar zeelieden uit vele landen, inclusief (reis)tassen, wollen mutsen, kleding en schoenen. Veel persoonlijke gesprekken werden gevoerd en altijd pastorale zorg verleend en er is gebeden met zeevarenden, wat altijd zeer wordt gewaardeerd. Op de foto zien we Gert en Ursula Huisman. Gert maakt al 30 jaar heel erg veel prachtige houten kruisjes en flessenscheepjes speciaal voor zeelieden en hij wordt hierin ondersteund door Ursula. De kunstwerken met eeuwigheidswaarde, zijn een ware zegen voor zeelieden! Voor een presentatie over het zendingswerk komen we graag naar u toe.

Regio IJmuiden - Zij konden maar moeilijk afscheid van ons nemen

Het werd een bijzondere avond. Om 19:00 sprak ik telefonisch de scheep coördinator van TATA in IJmuiden. Het bleek dat een aangemeerde bulkcarrier aan het eind van de komende nacht zou vertrekken. Teneinde dit schip toch nog te bezoeken was enige haast geboden. Om 19:30 stond onze auto geladen klaar. Om 20:30 stonden wij voor de poort van TATA. De beamtben in de toegangslodge werden juist afgelost, zodoende kon ik aan drie man vertellen wat Anneke en ik kwamen doen. Zo, dat was al de eerste gelegenheid om ons getuigenis te geven!

Op de kade aangekomen bleek het beoogde schip een Filipijnse bemanning te hebben. De kapitein was al naar bed, gezien het vroege uur van vertrek. De 1^e en de 3^e stuurman sprak ik in het deckoffice. De 1^e bleek hevig gestrestst, ten gevolge van een ongeluk aan boord onder zijn verantwoordelijkheid. Het lezen van Filippenzen 4:6 en 7 bood hem rust in zijn ziel. Zichtbaar opgelucht drukte hij de Sailor Bible aan zijn borst en zei: "This is my Bible, thank you, thank you!" In de messroom kon ik ook nog een aantal Sailor Bibles neerleggen.



Vijf mannen liepen met mij mee naar Anneke in de auto Zij overlaadde hen met dozen kleding, schoenen en pakketjes, alsmede wat snuisterijen voor hun vrouwen, c.q. moeders aan de andere kant van de wereld. Wij baden voor hen in een kring, daar op de kade. Allemaal heel eerbiedig. Ik bid dan altijd met mijn handen geopend naar boven. Ik zag dat gaande het gebed, alle mannen ook met geopende handen stonden. Lief he!

Zij konden maar moeilijk afscheid van ons

nemen na deze onverwachte, plotselinge onderbreking van hun eenzame Zee-zwerversbestaan. Blijft u aub voor ons bidden, in het bijzonder voor Anneke haar gezondheid.

Vriendelijke groeten en Gods zegen,

Jan en Anneke Best.

Amsterdam - "Daar ben ik heel erg blij mee, daar heb ik veel aan!"

Zoals altijd zijn er weer fantastische contacten met zeelieden uit verschillende landen aan boord geweest. Veel waardevol geestelijk voedsel kon gegeven worden en er werd met zeelieden gebeden, waar iedereen erg blij mee was. Terwijl ik met de kapitein en enkele bemanningsleden stond te praten, riep plotseling iemand: "De loopplank om aan boord te komen is al weggehaald,



we zijn klaar voor vertrek". "Tja, wat nu?" grapte de kapitein tegen mij. "U moet nu wel met ons mee varen naar Bilbao". Er werd toen toch maar even heel snel een hijskraanmachinist opgetrommeld, die mij een zwevende lift aanbood en mij hoog in de lucht van het schip tilde en veilig op de kade liet uitstappen! En zo kon ik gelukkig toch nog op tijd van boord.

Wie schets mijn verbazing toen ik op een keer in de kantine aan boord, een flessenscheepje van Gert vast gelijmd zag staan. Prachtig!

Een jonge Nederlandse inspecteur was zeer geïnteresseerd en bedankte mij hartelijk voor de "Sailor Bible" en "sleutelhanger Bijbel". "Daar ben ik heel erg blij mee, hier heb ik veel aan!" zei hij bij herhaling. Ik ben even aan boord van een Frans Marine schip geweest. (we zijn tenslotte

soldaat in het leger van de Heer). De Wachtman bleek zelf ook Christen te zijn en nam graag o.a. de "Sailor Bible" in ontvangst! Hij bleef maar bedanken voor mijn bezoek. Ook aan boord van een groot Rivier Cruiseschip is prachtig geestelijk voedsel achter gebleven! Kleding, wollen mutsen, knuffels, en ook reistassen zijn aan zeelieden meegegeven, waar speciaal om werd gevraagd. Voor hun (klein)kinderen maakt Yvonne speciale knuffels: "zeemannetjes" noemt zij ze. Wij zijn God dankbaar voor Zijn leiding!

Hartelijk dank voor uw trouwe gebed en ander blijk van medeleven!

Theo en Yvonne van Zuilekom.

Dienen op zee - prijs God voor een lang verlangde nieuwe aanvoer van Bijbels

Het is weer een tijdje geleden dat ik een bijdrage schreef, en er is alweer het nodige veranderd.



Eind februari gaven Christine en ik elkaar het JA woord in onze kerk in Mombasa! Vanaf dat moment woon ik daar dan ook en danken we God dagelijks dat Hij ons bij elkaar heeft gebracht en de bijna onmogelijke formaliteiten heeft doen slagen. Het was allemaal begonnen op Logos Hope, vanwaar we samen naar de schepen struinden in Nassau en omstreken. Het eerste jaar nemen we ons voor nu niet "volle bak" in het zendingswerk te duiken. Studieperiodes in het buitenland houden ons ook buiten het voor mij nieuwe epicentrum. De afgelopen maand was een uitzondering dat ik in Mombasa was en veel tijd had om te verkennen. Graag was ik met de lokale zeemanszending meegegaan schepen bezoeken, maar

tegenslagen met o.a. de toegangspasjes stonden in de weg. Dit en andere tegenslagen deden

me denken aan de Apostelen, die ook meermaals werden verhinderd, dan wel door de Heilige Geest (Handelingen 16:6-7), dan wel door satan (1 Thessalonicenzen 2:17-18). Zo kwam ik op andere plaatsen terecht zoals een kerk waar het boekenschip veel mee had samengewerkt. Ook had ik goede gesprekken met de zendelingen in de haven, kust en binnenlanden. En op afstand blijf ik betrokken bij de ship to ship groep op de boekenschepen en bij scheepsbezoekers in Ghana en prijs God voor een lang verlangde nieuwe aanvoer van Bijbels aldaar! Dat raakt me: zoveel literatuur als we in het Westen hebben, zo moeilijk is het in Afrika om er aan te komen. In feite is het er wel, maar ontbreken de lijntjes en financiering. Dat is een van de gebieden waar ik me op lange termijn voor wil inzetten. Zelfs op dit moment mag ik u de gelegenheid presenteren om specifiek te bidden voor Het Havenlicht m.b.t. "literatuur voor Ghana en Kenia" d.w.z. voor zeelieden in de havens daar. In deze landen ken ik de werkers: Joe Odoom en Peter Mensah (Ghana) en Moses Muli (Kenia), die het bij de doelgroep brengen en is de aanschaf logistiek duidelijk. Tenslotte vaar ik zelf ook: wanneer deze nieuwsbrief uitkomt, ben ik als het goed is alweer aan boord!

Michiel Kramers.

Rotterdam - laten zien hoe ze de Sailor Bijbel in hun eigen taal konden lezen

Tijdens het bezoek dat ik aan de schepen bracht, mochten we Bijbels en christelijke boekjes afleveren aan voornamelijk Filipijnse bemanning. Enkele Oekraïners kregen ook Bijbels. De



Griekse kapitein van het schip was christelijk orthodoxe en kwam vriendelijk naar ons toe, toonde zijn kruisbeeld om zijn nek en was behoorlijk ontroerd toen hij van mij het geschenk ontving van een flessenscheepje gemaakt door Gert Huisman. Vervolgens vertelde hij ons dat we ons vrij moesten voelen, omdat we welkom waren, en vroeg of we iets wilden drinken.

Ik kreeg de gelegenheid aan enkele jonge Filippino's, te laten zien hoe ze de Sailor Bijbel in hun eigen taal konden lezen, en daarna liet ik ze het Evangelie van Johannes 14:6 lezen, waarin staat dat ze het koninkrijk van God moeten binnengaan en dat we Christus moeten hebben als onze Verlosser en Heer, want zoals er in het Evangelie staat: Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven en niemand komt tot de Vader behalve door Hem.

Bij een bezoek aan een ander schip waren de meeste bemanningsleden ook Filippino's; een van hen was op zijn laatste dag aan boord en bood ons eten aan.

We accepteerden het, en toen we de anderen ontmoetten, praatten we een beetje over elk van hun levens en over ons eigen leven, over mijn ervaring met het werken op een cruiseschip en toen las ik de passage uit Romeinen 10:9-10 die ons laat zien hoe het zit. Het is belangrijk om Christus te belijden als Heer en Verlosser van ons leven en ook te geloven dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, aangezien dit een grote stap op weg naar verlossing is. We zongen het lied LEES DE BIJBEL EN BID ELKE DAG en ze luisterden aandachtig. Uiteraard hebben we verschillende Bijbels achtergelaten, ook die in het Tagalog (Filipijnse taal) en we zijn met het welkome en goede ontvangst van de kok en overige bemanning tot en met de officieren, blij weer vertrokken.

Fábio Jefferson.

Delfzijl en Eemshaven - hartelijk ontvangst en warme ontmoeting



Op een keer heb ik een bezoek gebracht aan een schip in de Eemshaven met negen bemanningsleden. De kapitein, stuurman en machinist zijn Christenen.

In de kantine hangt een soort schoolbord waar ze Bijbelteksten op schrijven.

Het was aanboord een hartelijk ontvangst en een warme ontmoeting.

Voor een groot deel is het zaaien in de Eemshaven. Heb veel goede contacten gehad aanboord van verschillende schepen en heb mogen uitdelen van de mutsen en lectuur.

Het flessenscheepje en ook de tekst aan de voorkant, werd zeer bewonderd

Ik mocht regelmatig uitstekende persoonlijke gesprekken voeren. Zeelieden zijn altijd heel erg

blij met de geestelijk opbouwende boekjes en Bijbels en ook met de gebreide mutsen.

Prijs de Heer voor steeds weer nieuwe contacten die gelegd zijn.

Harm van Zwol.

Rotterdam - Er is een honger naar het Woord van God

Peter wilde graag een Bijbel om er dan zelf in te kunnen gaan lezen. Hij komt uit de Filippijnen.

Er is een honger naar het Woord van God.



Op een ander schip komen we terecht bij de geschiedenis van Jona, en we worden ook bepaald bij het schip waarop Paulus, terwijl hij onderweg naar Rome is, in een hevige storm terecht komt en dan veilig op een eiland aan wal komt, gevolgd door de wonderen die dan gebeuren.

Wilt u bidden voor Arnold? Hij heeft bemoediging nodig.

Als we het geloof van een zeeman zien,

kunnen we alleen maar zeggen "Prijs de Heer".

Bij een tweede bezoek aan zeelieden op een ander schip is er een bemoedigende ontmoeting met diverse Filipijnse opvarenden.

Wilt u bidden voor Indiase zeelieden. Regelmatig spreken we met de bemanningsleden die in de keuken werken, en dat zijn de kok en het koksmaatje. We denken hierbij ook aan hen die we al geruime tijd kennen, en die we, min of meer, geregeld kunnen ontmoeten.

Dank u voor uw gebed, ook voor ons.

Wout de Vries.

IJmuiden, Scheveningen, Amsterdam - Amazing grace that saved a wretch like me!

De Tulpen-actie met Pasen was weer een groot succes, dit begint inmiddels ook een goede traditie te worden voor het 5^e jaar op rij. Met elkaar hebben we 3.000 tulpen uitgedeeld in de haven. De bloemen werden op alle schepen met open armen ontvangen. Dit was ook een hele mooie gelegenheid om te vertellen over de echte betekenis van Goede Vrijdag en Pasen, en de Hoop die in ons is.

Samen met mijn zoon bezocht ik in mei een vrachtschip in Beverwijk. Aan boord een wisselende bemanning met Polen, Oekraïners, Filippijnen en ook Nederlanders.

Altijd goed om een praatje te maken, en te luisteren naar de verhalen, te laten merken dat deze



mannen ook mens zijn. De Poolse kapitein was blij met een flessenscheepje. Maar het mooiste was de naam van dit schip, de MV Grace. Dit was een mooie gelegenheid om te vertellen over 'amazing grace'. En diverse zeemannen wilden een Bijbel in hun eigen taal.

De afgelopen periode kon ik niet veel naar de haven, dat was jammer. Maar toen ik op Schiphol op de trein zat te wachten ontmoette ik zomaar vanuit het niets een grote groep zeemannen. Ze waren net aangekomen met het vliegtuig en op doorreis naar Eemshaven in Groningen. Het was heel leuk om een aantal van deze mannen te spreken. En ik had ook net een Engelse Sailor-Bible in mijn tas, die ik meegaf aan een Filipijn. 'Dit is zeker geen toeval' zei hij nog. Dit was echt

bijzonder en ook humor. Het lukte mij niet om naar de haven toe te gaan maar toen kwamen de zeemannen dus naar mij toe!

Hartelijke groet, **Marien Gijsbertsen.**

Rotterdam - Bijbelstudie voor twee

Nog voordat Jozua naar Jericho marcheert, ontmoet hij de "vorst over het leger van de HEER" en aanbidt hij hem (Jozua 5:13-15). Omdat alleen God aanbedding waard is, heeft Jozua Jahweh zelf ontmoet. Dit belangrijke moment voor de verovering van Kanaän was niet meer op mijn radar en ik was opgetogen over deze ontzagwekkende situatie. Het liet me ook weer eens zien hoe belangrijk het is om steeds weer de hele Bijbel door te lezen zonder iets over te slaan. Ik



ontmoette Robert opnieuw op een schip van rederij Samskip. Vele jaren geleden en voor Kerst hadden we diepe gesprekken bij de gangway. Nu heb ik hem weer ontmoet. In de tussentijd heeft Robert een Emmaüs cursus bestudeerd. Bij het voorlaatste bezoek besloten we samen het Johannesevangelie te lezen. Zo'n kans is echt zeldzaam hier in Rotterdam en ik kijk ernaar uit om tijd met hem door te brengen. Onze

eerste stagiair, Nico, mocht toen voor het eerst meedoen. Ze bespraken eerst het hoofdonderwerp (Johannes 20:31) en keken daarna naar de openingsverzen. Ondertussen ging ik met de kapitein de stad in zodat hij fietsen kon kopen voor zijn bemanning. Ik kon ook een beetje met hem praten over geloof. Een week later was ik dan aan de beurt. We hadden een diep gesprek over de eerste 14 verzen.

Robert voelt al langer hoe dieper hij de Bijbel induikt hoe zondiger hij zich voelt. "Dat is alleen je illusie van een 'goede mens' weggehaald, God is hard met je bezig." zei ik.

Hij weet dat een beslissing aanstaande is. Bid graag voor hem!

Nico, onze eerste stagiaire voor dit jaar, is al vertrokken. Alles ging beter dan verwacht. De vier weken zijn voorbij gevlogen. Nico heeft zich goed aangepast in het team en is een grote hulp geweest. Dankzij onze voorzitter Ernst konden we zelfs de eerste boottocht van het seizoen meemaken. Dit gaf ons ook een goed inzicht in wat nieuwkomers moeten voelen als ze voor het eerst aan boord komen. De tweede van 3 trainees, Jasper, komt op 24 juni.

René Reifel.

Om privacy redenen worden de echte namen van de varenden niet vermeld. De foto's in deze nieuwsbrief zijn met toestemming geplaatst. Onze dank gaat uit naar: Bible Factory, WIN-NL Seafarers' Ministry, Nederlandse Zeevarenden Centrale, Seamen's Centre Amsterdam, Gospel Recordings Nederland, Evangelisatie Anderstaligen Service, De Bijbelvereniging, Zakkijbelbond, Christian Aid Ministries, Operatie Mobilisatie, Our Daily Bread Ministries en anderen niet met name genoemd, die allen op hun eigen specifieke wijze, een steentje bijdragen om het werk goed te kunnen doen. Graag willen we opnieuw aan u vragen om te blijven bidden voor de gezondheid van de mensen van **Het Havenlicht** en hun gezinnen, maar met name voor: **Jan Peter Kapteijn, Inez de Baat, Hanny de Vries, Anneke Best** om door te kunnen gaan en te volharden in het speciale werk wat God gegeven heeft om te doen. Wilt u ook bidden voor geopende deuren en geopende harten! Wij geloven in een God van wonderen!

Hartelijk dank voor al uw trouwe waardevolle gebed en ander blijk van geweldig fijn medeleven! Zo werkt de Heer door u heen, zodat zeelieden **Zijn Woord** kunnen horen en aanvaarden! Wij zijn de Here God zeer dankbaar voor de vele mogelijkheden om een zegen voor o.a. zeelieden te kunnen zijn!



volg Het Havenlicht op Instagram

Havenlicht / S.C.F.S.
By grace you have been saved!
Dutch seafarers mission. Helping and caring for seafarers. 🇳🇱 🇩🇪 🇬🇧

Amsterdam:

Theo van Zuilekom
Yvonne van Zuilekom
Gideon Smeding

wthvzuilekom@gmail.com
yhvzuilekom@gmail.com
gideonsmeding@hotmail.com

**IJmuiden, Scheveningen, Amsterdam:
Passagiers schepen, Regio IJmuiden:**

Marien Gijbsbertsen
Jan Best
Anneke Best

marchris@solcon.nl
janbest.sr@gmail.com
annekebest@gmail.com

Rotterdam:

Felix Henrichs
René Reifel
Wout de Vries
Fábio Jefferson

felix.henrichs@scfs.org
rene@scfs-rotterdam.nl
woutdevries4@gmail.com
fabiojefferson92@yahoo.com

Delfzijl, Eemshaven:

Jan Peter en José Kapteijn
Harm van Zwol

j.p.kapteijn@hotmail.com
henfvanz@hotmail.com

Harlingen:

Jan Gooijer
Michiel Kramers

jan.gooijer@live.nl
m.kramers@hotmail.com

Ambulant medewerker:

Wim en Inez de Baat
Desmond en Liz Heng

wimdebaat@gmail.com
mhheng@gmail.com

Algemeen:

Chinese bemanning:

Vertaalwerk, houten kruisjes,

flessenscheepjes:

Gerrit Huisman
Tom Hofkamp
Robbert Speelman

ghuisman@live.nl
tomhofkamp@solcon.nl
r.speelman@me.com

Webmaster, grafisch vormgever:

Ambassadeur:

Stichting bestuur:

Voorzitter:

Theo van Zuilekom

wthvzuilekom@gmail.com

Secretaris:

Jan Best

janbest.sr@gmail.com

Penningmeester:

Jan Gooijer

jan.gooijer@live.nl

IBAN NL71INGB0005545299 - BIC INGBNL2A

ANBI geregistreerd onder RSIN nr. 816655789 - KVK nr. 41023812

Contact: havenlicht@chello.nl -- +31 36 5370340 -- www.havenlicht.com

Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kunt u dit aan ons kenbaar maken.